

Vraag het aan Morya



Je zal ervan herstellen

“Wees nooit bang voor mensen die de waarheid niet kunnen begrijpen, want ze vernietigen zichzelf. Ze staan op een pad van vernietiging, omdat ze de waarheid niet willen erkennen. Dat duurt wel een bepaalde tijd, maar toch komt het op deze manier tot stand. Wanneer de zelfvernietiging in gang gezet is, wordt de mens van de ene plaats naar de andere plaats gestuurd. Hij is dan wat men zegt op de dool. Hij vindt nergens nog rust en nergens vindt hij zijn plaats en als gevolg is hij voortdurend bezig met zichzelf te onderzoeken, omdat hij met zoveel dingen geconfronteerd wordt waar hij rekening mee moet houden - want dat is wat er gebeurt.

Wanneer je in je rust staat, dan kan je op één bepaalde plaats leven en daar alle vrede van de wereld vinden. Dan ben je niet op de dool. Mensen die hun eigen hart verloochend hebben, kunnen geen rust meer vinden en gaan van de ene plaats naar de andere, op zoek naar dat wat ze niet kunnen vinden, omdat ze het in zichzelf niet hebben kunnen vinden.

Wat ze ook aan schade kunnen aanrichten aan jou, het zal naar hen teruggaan en niet bij jou blijven. Je zal wel schade ondervinden van anderen, zeer zeker, maar je zal ervan herstellen, omdat je de kracht in jezelf hebt. Dus wanneer je in dat dispuut komt, wanneer je in die twist komt, dan zit daar een kracht in en als je in de waarheid staat, dan is die kracht in jouw voordeel, dan zal ze altijd voor jou zorgen en niet voor de ander - totdat hij of zij ook op zijn of haar manier in diezelfde waarheid zal staan, en dan van diezelfde kracht kan genieten.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 376

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


